



# Klassiska Kina

12 DAGAR PEKING–XIAN–GUILIN–YANGSHUO

Denna resa går från norr till söder, i kontrasternas tecken. Vi besöker de klassiska städerna Peking, Xian och Guilin, som är totalt olika varandra. I Peking ser du majestätiska kejsarpalats och futuristisk arkitektur. Xian bjuder på historiska platser och storslagna rikedomar, medan Guilin visar dig landsbygdens leriga vattenbufflar och smaraggröna risfält.

**DAG 1** Flyg till Peking, direkt från Stockholm, Helsingfors eller Köpenhamn. Måltider – middag och frukost – samt förfriskningar serveras ombord på samtliga flyg.

**DAG 2, PEKING** Vi landar på Pekings internationella flygplats tidigt på morgonen där vi hälsas välkomna av vår färdledare. Därefter beger vi oss av på en utflykt till **Sommarpalatset**, som en gång var den kejslerliga familjens sommarresidens. Vi promenerar längs den över 700 meter **Långa gången**, där hovets damer en gång sökte svalka under de heta sommardagarna. Här njuter vi av den vackra sjöutsikten och skönheten hos tempen och paviljongerna. Vi äter lunch och passerar sedan **Olympic Green**. Därefter installerar vi oss på vårt hotell. På kvällen samlas vi för en välsmakande välkomstmiddag.

**DAG 3** Tidigt på morgonen besöker vi en park för att uppleva den kinesiska morgongymnastiken **Taiji**. Mitt i Peking ligger **Himmelska fridens torg**. Att befinna sig på platsen där flera av landets lyckligaste och mest tragiska händelser ägt rum, känns mycket speciellt. Vi promenerar över det enorma torget, korsar Långa fridens aveny och kommer fram till **Förbjudna staden** – världens största kejsarpalats. Innanför palatsets röda murar styrdes Mittens rike i 500 år av kejsaren, Himmelens son. Varje år fram till kejsardömet fall, 1911, fördes han från kejsarpalatset till **Himmelens tempel** i sin täckta gyllene bästol. I den vackra bönehallen

med sitt blåskimrande tak offrades vackra sidentyger, djur och olika grödor till himlen i en ritual som skulle leda till goda skördar. Redan för fem tusen år sedan började man att framställa siden i Kina. Än i dag är kineserna världsledande och vi passar därför på att besöka en **sidenaffär**. Efter kvällens middag går vi på **Pekingopera**.

**DAG 4** Drömmen om att en gång i livet få vandra på den **Kinesiska muren** delas av många. Idag blir den verklighet när vi reser några mil norr om huvudstaden, och över 2.000 år tillbaka i tiden. Det var Kinas förste kejsare som på 200-talet f.Kr. beordrade hundratusentals män att sammanfoga små befintliga murar till en jättelik försvarsanläggning. Byggandet pågick dag som natt, i brännande sommarheta och isande vinterkyla. Muren kom slutligen att bli över 600 mil lång, vilket motsvarar sträckan mellan Nordkalotten och Medelhavet. Kinesiska muren finns sedan länge med på Unescos världsarvslista och 2007 blev den utsedd till ett av världens sju nya underverk. Efter besöket på muren promenerar vi längs **Andarnas väg**, som leder fram till Ming-dynastins (1368–1644) kejsargravar. Sedan får vi se hur omsorgsfullt dekorerade emaljarbeten framställs vid en **cloisonnéfabrik**. På kvällen ser vi skickliga **akrobater** i en fartfylld show.

**DAG 5, XIAN** Flyget tar oss söderut till Xian, som var Kinas huvudstad under mer än tusen år. Under Tang-dynastin (618–907) var Xian världens största stad med över en miljon invånare. Det var här som den berömda



Sidenvägen började. Kamelkaravanerna lastades fulla med siden och kryddor innan köpmännen begav sig ut på den långa och strapatsfyllda färden genom öknar och bergspass för att slutligen nå Europa. Vi besöker **Shaansis provinsmuseum** som har en av de största samlingarna av historiska fynd som finns i Kina. Här finns konst och föremål från yngre stenålder fram till Kinas sista dynasti, Qing (1644–1911). Särskilt rika är samlingarna från Tang-dynastin. På vägen tillbaka till hotellet passerar vi den 14 kilometer långa stadsmuren. Till middag bjuds det på den traditionella specialiteten **jiaozi**, följt av en **sång- och dansföreställning från Tang-dynastin**.

**DAG 6** När man 1974 upptäckte den **underjordiska terrakottaarmén** strax utanför Xian, var det ett av århundradets största arkeologiska fynd. Den över 8.000 man starka armén, där varje soldat är unik och har individuella ansiktsdrag, skulle skydda det mausoleum som påbörjades redan när Kinas förste kejsare som 13-åring besteg tronen på 200-talet f.Kr. Man tror att närmare en miljon människor arbetade i 36 år med att färdigställa gravplatsen. På en **matfabrik** får vi lära oss hur handknutna silkesmattor skapas och tar sedan en promenad i de charmiga kvarteren.

**DAG 7, GUILIN** Efter en lugn start på dagen och tid att på egen hand utforska **Xians trevliga centrala kvarter**, med dess spännande butiker och restauranger, åker vi på eftermiddagen ut till flygplatsen. Efter en flygresa på cirka två timmar landar vi i Guilin. Nu befinner vi oss i södra Kina,

och här möts vi av ett av världens mäktigaste landskap, med mjuka sockertoppsberg i underliga formationer, gröna risfält och slingrande floder.

**DAG 8** Vi börjar dagen med att se hur de kinesiska barnen tillbringar sin dag. Vi besöker en av stadens **lekskolor**, där vi får träffa den yngsta generationen i dagens Kina. Därefter bekantar vi oss med Guilins fina natur och den märkliga **Rörflöjtsgrottan**, som sträcker sig 240 meter in i berget.

**DAG 9, YANGSHOU** "Floden är som ett grönt sidenband, och kullarna som turkosa hårnålar av jade." Så vackert beskrevs landskapet kring **Li-floden** av en berömd poet. Vi går ombord på en båt som tar oss nedför floden till staden **Yangshuo**. Medan båten sakta glider fram i vattnet, kopplar vi av och beundrar landskapet med sina vattenfall, bambulundar och sockertoppsberg. Vår båt lägger till i Yangshuo, där vi installerar oss på vårt hotell. På kvällen går vi på en storslagen **ljud- och ljusshow**.

**DAG 10, YANGSHUO/PEKING** Strax utanför Yangshuos huvudgator tar vi en lugn **cykeltur** i det natursköna landskapet. På eftermiddagen beger vi oss åter till Guilins flygplats. Flyget till Peking tar cirka tre timmar.

**DAG 11** Sista dagen i Peking är programfri. De som vill träffas för en gemensam lunch. På kvällen bjuds det på den delikata **Pekingankan**.

**DAG 12** Hemresa med ankomst till Sverige samma dag.



- DAG 1**..... Flyg till Peking
- DAG 2–5** ..... Peking – flyg till Xian
- DAG 5–7**..... Xian – flyg till Guilin
- DAG 7–9**..... Guilin – båt till Yangshuo
- DAG 9–10**..... Yangshuo – flyg till Peking
- DAG 10–11**..... Peking
- DAG 12**..... Hemresa från Peking

**RESAN INKLUDERAR:**

- Flyg till Peking i ekonomiklass tur och retur
- Tio nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard
- Svensktalande färdledare
- Fullständigt utfärdsprogram inklusive samtliga entréavgifter
- Samtliga måltider inklusive måltidsdryck
- Transporter och bagagehantering i Kina
- Visum för svenska medborgare
- Alla flygskatter och säkerhetsavgifter
- Informationskriften »Lotus lilla blå« samt UI:s »Kinafakta«
- Kartor

