



Kinas pärlor

11 DAGAR PEKING–HANGZHOU–SUZHOU–TONGLI–SHANGHAI

Följ med på en resa bland teplantager, sidentyger, cloisonnésmycken och andra kulturskatter, som inte går att se någon annanstans i världen. Vi börjar i Peking med dess klassiska sevärdheter. Därefter flyger vi till Hangzhou och dricker välgörande te. I Orientens Venedig, Suzhou/Tongli strosar vi längs kanalerna innan vi avslutar i shoppingmetropolen Shanghai.

DAG 1 Flyg till Peking, direkt från Stockholm, Helsingfors eller Köpenhamn. Måltider – middag och frukost – samt förfriskningar serveras ombord på flyget.

DAG 2, PEKING På morgonen landar vi på Pekings internationella flygplats. Här välkomnas vi av vår svensktalande färdledare som tar oss med på en utflykt till det vackra **Sommarpalatset**, kejsarfamiljens gamla sommarresidens som är naturskönt beläget intill Kunmingsjöns strand. Här ser vi marmorbåten och den över 700 meter **Långa gången** med sina vackra målningar. Vi äter vår första kinesiska lunch och får lära oss att hantera ätpinnar. På eftermiddagen finns möjlighet att pusta ut en stund på hotellrummet, innan vi träffas för välkomstmiddagen.

DAG 3 Mitt i Peking ligger **Himmelska fridens torg**. Vi promenerar över det enorma torget och korsar Långa fridens aveny innan vi kommer fram till **Förbudna staden** – världens största kejsarpalats. Innanför palatsets höga murar levde de kinesiska kejsarna under mer än 500 år, totalt isolerade från omvärlden. Härifrån styrdes det mytomspunna riket fram till kejsardömetts fall, 1911. I palatsets hjärta ligger Yttersta harmonins sal, med den mäktiga **Draktronen**. Varje år under kejsardynastierna fördes kejsaren, Himmelens son, i sin gyllene bärstol från kejsarpalatset till **Himmelens tempel**. I den vackra bönehallen med sitt blåskimrande tak offrades sidentyger, djur och olika grödor till himlen, en ritual som skulle leda till goda

skördar. Vi stannar även till vid en fin **pärloffär**, där vi får en inblick i odling av sötvattenspärlor och får möjlighet till shopping. På kvällen går vi på en fartfylld **Kungfu-föreställning**.

DAG 4 På 200-talet f.Kr. härskade i riket en man som lät genomföra en rad olika reformer, däribland ett enhetligt skriftspråk. Dessutom lyckades han med att ena det väldiga riket. Mannen var Kinas förste kejsare, Shi Huang Di. Genom sitt tyranniska styre, fick han hundratusentals män att med livet som insats bygga ihop många små murar till en jättelik försvarslinje i norr. I dag, 2.000 år senare, besöker vi kejsarens enorma projekt och världens genom tiderna största byggnadsverk – **Kinesiska muren**. Efter besöket på muren passerar vi **Olympic Green** och åker sedan vidare till **Qianmen-avenyn** som nyligen restaurerats till sin forna glans under Qingdynastin. Avenyn, som ligger strax söder om Himmelska fridens torg, är känd för sina klassiska Pekingrestauranger, affärer och sidenbutiker, samt det fina apoteket och den gamla teatern. Via **Dazhalan-gränden** promenerar vi västerut genom hutongerna till den **arika antikgatan Liulichang**.

DAG 5 Dagen är programfri och vi spenderar tiden på egen hand. De som vill, träffas för en gemensam lunch. På kvällen samlas vi för en traditionell festmåltid, bestående av den berömda **Pekingankan**.



DAG 6, PEKING/HANGZHOU "I himmelen finns paradiset, på jorden finns Hangzhou och Suzhou", lyder ett gammalt kinesiskt ordspråk. Detta kan du förmodligen själv skriva under på efter vårt besök i Hangzhou, beläget på Kinas östkust. Omkring år 1280 besökte Marco Polo staden som han beskrev som en av de vackraste på jorden. Än idag är Hangzhou ett omtyckt resmål tack vare sina sköna omgivningar runt **Västra Sjön**. Vi åker på en liten **båttur** och tar oss sedan strax norr om sjön till **Lingy-intemplet**, ett av Kinas mest berömda buddhisttempel. Här ser vi flera hundra Buddhafigurer skulpterade i klippväggen, samt den **Skrattande Buddhan** (Framtidens Buddha) som sägs rymma all världens sorg i sin mage. På en **teplantage** får vi prova Drakkällans te, känt som Kinas bästa.

DAG 7, SUZHOU Suzhou är känt för sitt fina silke och sina vackra kanaler som flyter kors och tvärs genom staden. Det är dessa kanaler som har gett staden dess smeknamn, Orientens Venedig. På en **sidenfabrik** får vi veta hur siden skapas och vi ser hur de glänsande silkestrådarna hasplas upp från kokongerna. Vi njuter sedan av den fina arkitekturen och de vackra föremålen på nya **Suzhou museum**, som designats av den världsberömda arkitekten I.M. Pei.

DAG 8, TONGLI/SHANGHAI Strax utanför Suzhou ligger det lilla vattensamhället **Tongli**, med pittoreska bostäder och arbetsplatser mitt i kanalsystemet. Vi promenerar i de vackra omgivningarna och längs de smala kanalerna med sina välvda broar. På eftermiddagen sätter vi oss i bussen

för färd till världsmetropolen Shanghai, som är Kinas största stad och finansiella centrum. Här trängs landets enda börshus med ultramoderna skyskrapor och ståtliga bankpalats i kolonialstil. Staden bjuder på många arkitektoniska mästerverk, däribland Oriental Pearl, det spektakulära TV-tornet som är Asiens högsta. I staden som aldrig sover ägnar vi kvällen åt en fartfylld och halsbrytande **akrobatikshow**.

DAG 9 Vi går upp tidigt på morgonen för att uppleva den traditionella gymnastiken **Taiji**. Sedan hälsar vi på i en **leksskola** för att få se hur kinesiska barn tillbringar sin dag. I **Gamla stan** får vi uppleva myllret av människor som lever sina liv bland de vackra husen i traditionell stil. Vi ser det berömda tehuset Huxinting och besöker den fina **Yu-trädgården**. Via en tunnel under Huangpufloden kommer vi till den ultramoderna stadsdelen **Pudong**. Här tar vi hissen upp i **Shanghai World Financial Center** och blickar ut över denna 20-miljonersstad med sina tusentals skyskrapor. På eftermiddagen promenerar vi i den f.d. **Franska koncessionen** och besöker **Xintiandi** – Shanghais trendställe nummer ett!

DAG 10, PEKING Förmiddagen är programfri. Tidig eftermiddag tar vi flyget tillbaka till Peking. Detta gäller dock inte resande med Finnair. De stannar kvar i Shanghai för ytterligare en övernattnig. På kvällen äter vi en gemensam middag.

DAG 11 Vi sätter oss på planet som tar oss hem till Sverige.



- DAG 1..... Flyg till Peking
- DAG 2-6..... Peking – flyg till Hangzhou
- DAG 6-7..... Hangzhou – buss till Suzhou
- DAG 8..... Suzhou – buss till Tongli och Shanghai
- DAG 8-10..... Shanghai – flyg till Peking
- DAG 11..... Hemresa från Peking.
Resande med Finnair flyger hem från Shanghai

RESAN INKLUDERAR:

- Flyg till Peking i ekonomiklass tur och retur
- Nio nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard
- Svensktalande färdledare
- Fullständigt program inklusive samtliga entréavgifter
- Samtliga måltider inklusive måltidsdryck
- Transporter och bagagehantering i Kina
- Visum för svenska medborgare
- Alla flygskatter och säkerhetsavgifter
- Informationsskrifter »Lotus lilla blå« samt UI: »Kinafakta«
- Kartor

